



Η Χέλγκα Τσεπ-Λαρούς τονίζει ότι ο σύζυγός της Λίντον Λαρούς είχε επισημάνει από τις αρχές του '70 την επερχόμενη κρίση, με την κατάρρευση του συστήματος Bretton Woods από τον Ρίτσαρντ Νίξον, με τη δημιουργία των ανεξέλεγκτων υπεράκτιων αγορών (offshore markets) και με την υιοθέτηση του συστήματος των κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών



της άνοξης και του φθινοπώρου του 1923.

Ο μόνος τρόπος να αποτρέψουμε μια γενικευμένη κατάρρευση και τον υπερπληθωρισμό, που θα έχει ασύλληπτες κοινωνικές συνέπειες, είναι η άμεση υιοθέτηση του Νόμου Glass Steagall, ακριβώς όπως έπραξε ο Ρούσβελτ, ο οποίος επέβαλε τον διαχωρισμό των τραπεζών το 1933 (σημ.: με εκείνον τον νόμο ο Ρούσβελτ διαχώρισε την εμπορική τραπεζική από την επενδυτική τραπεζική). Ο διαχωρισμός των τραπεζών και η διαγραφή των τοξικών στοιχείων του ενεργητικού τους, χωρίς να χρηματοδοτηθούν πακέτα διάσωσης με χρήματα των φορολογουμένων, είναι το πρώτο αλλά απολύτως αναγκαίο μέτρο. Στη συνέχεια πρέπει επίσης να δημιουργηθεί ένα πιστωτικό σύστημα σύμφωνο με την παράδοση της πρώτης Εθνικής Τράπεζας του Αλεξάντερ Χάμιλτον (Alexander Hamilton) και να ανοικοδομηθεί η πραγματική οικονομία μέσω καλώς ορισμένων επιχειρηματικών έργων, όπως η ΝΑΒΑΡΑ (Βορειοαμερικανική Συμμαχία Ύδατος και Ηλεκτρισμού) στον Καναδά, τις ΗΠΑ και το Μεξικό, καθώς και το Σχέδιο Ανάπτυξης για τη Νότια Ευρώπη, τη Μεσόγειο και την Αφρική.

Ποιες είναι οι απόψεις σας για την ασύμμετρη ανάπτυξη του λεγόμενου χρηματοοικονομικού καπιταλισμού σε αντιδια-

Απαραίτητος ο κανόνας Glass Stegall

Πώς θα μπορούσε η Δύση να αρθρώσει μια ικανή πολιτική διεθνούς ασφάλειας;

Χωρίς την άμεση εφαρμογή του κανόνα Glass Stegall δεν μπορεί να υπάρξει η βάση για οποιαδήποτε πολιτική ασφάλειας. Πέρα από αυτό πρέπει να καταστεί σαφές ότι στην εποχή των θερμοπυρηνικών όπλων ο πόλεμος δεν μπορεί να συνεχίσει να θεωρείται τρόπος επίλυσης διαφορών. Πρέπει να πάψουμε να σκεπτόμαστε με γεωπολιτικές κατηγορίες και να υιοθετήσουμε μια προοπτική επίλυσης κοινών υπαρξιακών προβλημάτων του πολιτισμού. Για παράδειγμα, αντί να επιδιώκουμε ένα αντιπυραυλικό αμυντικό σύστημα για την Ευρώπη, το οποίο η Ρωσία βλέπει ως μια στρατηγική απειλή επειδή, σε τελευταία ανάλυση, θα μπορούσε να εξαλείψει την ικανότητα της Ρωσίας για δεύτερο κτύπημα (σημ.: σε περίπτωση θερμοπυρηνικού πολέμου) και άρα να προκαλέσει μια απαράδεκτη ανισορροπία στα στρατηγικά πυρηνικά οπλοστάσια, η παλαιά πρόταση του κ. Λαρούς για μια κοινή στρατηγική πυραυλική άμυνα, η οποία έγινε επίσημη πολιτική των ΗΠΑ από τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν

(Ronald Reagan) στις 23 Μαρτίου 1983, θα έπρεπε να επικαιροποιηθεί και να συνδυαστεί με τη Στρατηγική Άμυνα για τη Γη (SDE). Δηλαδή να δημιουργηθεί μια κοινή διεθνής άμυνα εναντίον πυραύλων και εναντίον όλων των απειλών που προέρχονται από το εξωτερικό Διάστημα, όπως αστεροειδείς, μετεωρίτες και κομήτες (σημ.: ο Λίντον Λαρούς πιστεύει ότι σημαντική αιτία για την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης ήταν το γεγονός ότι το Κρεμλίνο δεν δέχθηκε την πρότασή του για ανάπτυξη κοινής διαστημικής και διεθνούς αμυντικής στρατηγικής από τις ΗΠΑ και τη Σοβιετική Ένωση).

Επίσης η κοινή εφαρμογή συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για σεισμούς, ηφαιστιακές εκρήξεις, ακραία καιρικά φαινόμενα και τις συνέπειες της κοσμικής ακτινοβολίας για τον πλανήτη μας αποτελούν πεδία στα οποία οι κοινές ωφέλειες της συνεργασίας υπερβαίνουν κατά πολύ τις γεωπολιτικές ιδιοτελείς σκοπιμότητες.

Κατ' επέκταση ένας κοινός αγώνας εναντίον της διεθνούς παραγωγής και εμπορίας ναρκωτικών και εναντίον του ξεπλύματος χρήματος θα συνέβαλε αποφασιστικά στη διαμόρφωση της βάσης ενός ικανού συστήματος ασφάλειας.

Φυσικά αυτή είναι η πιο χυδαία εκμετάλλευση του κοινωνικού συνόλου. Αν κάποιος παρατηρήσει τους «μεγάλους παίκτες» οι οποίοι μπαίνουν στο παιχνίδι των φυσικών πόρων κάθε είδους, διαπιστώνει ότι ασχολούνται με το πώς θα ελέγξουν το νέο σύστημα που θέλουν να δημιουργήσουν έπειτα από την έκρηξη του υπάρχοντος.

Άμεση εφαρμογή

Ο μόνος τρόπος να αποφύγουμε αυτό το σενάριο είναι η άμεση εφαρμογή ενός συστήματος Glass Steagall, η επανεκκίνηση της παγκόσμιας οικονομίας επάνω στη βάση μιας αυξημένης ροής ενέργειας προς την παραγωγική διαδικασία και η εστίαση σε τεχνολογίες βασισμένες σε νέες αρχές της φυσικής επιστήμης.

Αυτή τη στιγμή το ανθρώπινο είδος θα μπορούσε να εξαλειφθεί - όπως συνέβη 65 εκατομμύρια χρόνια πριν με τους δεινόσαυρους - και το 98% των υπόλοιπων ειδών. Όμως τα ανθρώπινα όντα είναι τα μόνα που

διαθέτουν την ικανότητα της δημιουργικότητας και την ικανότητα να κατανοούν τις φυσικές αρχές του σύμπαντος σε ευρεία κλίμακα και γι' αυτό μπορούμε κατ' αρχάς να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις, αρκεί να αλλάξουμε την παρούσα πορεία της πολιτικής μας. Η εξερεύνηση του Διαστήματος και τα επανδρωμένα διαστημικά ταξίδια δεν είναι απλώς μια επιλογή, αλλά είναι αναγκαία αν θέλουμε να κατακτήσουμε το είδος της κατανόησης που απαιτούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Η πρόσφατη άφιξη του διαστημικού οχήματος Curiosity στον Άρη προσφέρει λόγους αισιοδοξίας ότι ήδη βρισκόμαστε στην αρχή της εποχής του αποικισμού του Διαστήματος.

Επίσης εστιάζοντας πλέον αποφασιστικά στη Στρατηγική Άμυνα για τη Γη (Strategic Defence of the Earth), που είναι ζήτημα βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης επιβίωσης της ανθρωπότητας, θα αναπτύξουμε το είδος εκείνης της επιστημο-

Επιστροφή στις πολιτιστικές αξίες

Κλείνοντας τη συζήτησή μας η κυρία Χέλγκα Τσεπ-Λαρούς μάς είπε ότι σήμερα βρισκόμαστε «ήδη βαθιά μέσα σε έναν νέο σκοτεινό αιώνα» και στην αναβίωση της αυτοκρατορικής πολιτικής -εκ μέρους του αμερικανοβρετανικού παράγοντα- αμέσως μετά τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου αντί να δημιουργηθεί ένα δημοκρατικό και ανθρωπιστικό σύστημα συνεργασίας των εθνών. Κατά τη γνώμη της «αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι αυτό ακριβώς που έκανε η ιταλική Αναγέννηση για να βγει από τους σκοτεινούς χρόνους τον 14ο αιώνα, δηλαδή μια επιστροφή στις υψηλές πολιτιστικές αξίες. Σήμερα πρέπει να επιστρέψουμε στα έργα και στις ιδέες των Ελλήνων κλασικών, της αραβικής Αναγέννησης, της ιταλικής Αναγέννησης, του Θερβάντες, του Γκόγια, του Ραμπιέ, της γαλλικής εγκυκλοπαίδειας, του Σαίξπηρ και του γερμανικού κλασικισμού για να δημιουργήσουμε κάτι νέο για το μέλλον επάνω σε αυτές τις παραδόσεις».



νικής κινητήριας δύναμης της οικονομίας που χρειάζεται για να υπερβούμε με ποιοτικό τρόπο τα καταθλιπτικά επίπεδα οικονομικής κατάρρευσης της παρούσας περιόδου. Αυτό το διαστημικό πρόγραμμα θα επιφέρει από μόνο του σημαντικές αποδόσεις, όπως συνέβη με το πρόγραμμα Apollo την περίοδο του Τζον Κένεντι (John F. Kennedy), οπότε οι τεχνολογικές επαναστάσεις είχαν τεράστιο αναπτυξιακό αποτέλεσμα στην καθημερινή οικονομία ολόκληρης της κοινωνίας. Αυτό σημαίνει πάνω από όλα την επιστροφή στην πολιτιστική και επιστημονική αισιοδοξία εκείνης της εποχής και την εκ νέου υιοθέτηση της παραδοχής ότι είναι η ανθρωπινή δημιουργικότητα και το επίπεδο επιστημονικής κατανόησης οι παράγοντες που προσδιορίζουν τη βάση των οικονομικών πόρων. Καθώς οδεύουμε προς υψηλότερες ροές ενέργειας, προς την πυρηνική σύντηξη, προς την αντίδραση ύλης-αντιύλης η έννοια των οικονομικών πόρων θα αλλάξει πλήρως.